

### Dag 3 – fredag d. 9. august

Det blev morgen, og ved et hurtigt kig ud ad vinduet kunne jeg desværre konstatere, at vejrudsigten havde været korrekt. Der var lavt hængende skyer med let regn. Dette skulle dog ikke formørke vores ellers så lyse sind.

Atter blev det til tidlig morgenmad i restauranten. Ja, jetlaget havde stadigvæk sin indvirkning.

Det så dog ud til, at vejret skulle blive bedre, idet der var perioder med opklaring.

Dagens program stod på en sejltur til og et besøg i bygden Qassiarsuk, hvor Erik den Rødes boplads, kaldet Brattahlið, engang var placeret. Her blev den første Nordbokirke opført, Tjodhildes Kirke. Der er i dag bygget en kopi af kirken og en af Erik den Rødes langhus.

Kl. 09.00 var vi klar til afgang, og til alt held var det holdt op med at regne. Skyerne lå dog fortsat faretruende lavt. Vi blev hentet og kørt til havnen. Herfra skulle vi sejle over på den anden side af fjorden til bygden Qassiarsuk.



Så er vi klar til afgang. Bemærk det våde tag!

Der var et andet hold vandreturister, som også skulle til Qassiarsuk. De var på en rundtur, hvor de skulle vandre rundt i området og besøge forskellige bygder og fåreholderfarme.

Efter lidt ventetid blev var det vores tur til at blive sejlet over fjorden. Da bådende maksimalt kunne medbringe 12 passagerer, blev i sejlet i to hold.

Sejlturen tog ca. 10 minutter, så vi var hurtigt fremme.



Første hold på vej mod Qassiarsuk



Andet hold - gør klar til afgang



På sejlturen til Qassiarsuk fik man et godt indtryk af Narsarsuaq landingsbane

Da vi ankom, var der enkelte regndråber i luften. Vi havde nu ca. 7 timer på egen hånd til at udforske bygden.

Selve bygden var hurtigt overset. Det var tydeligt at se, at hovederhvervet var landbrug og fårehold, men der er mange turister, som kommer for at se og høre historien om Erik den Røde.

Nordboerne ankom til området for lidt over 1.000 år siden og slog sig ned der.

I Qassiarsuk var der flere ruiner og skulpturer, som netop henviste til Nordboerne, bl.a. en statue af Leif Eriksson (Leif den Lykkelige).





Flere skulpturer refererede til Nordboernes tid



Tjodhildes kirke  
Langhuset



Den rekonstruerede Tjodhildes Kirke og langhuset lå i udkanten af bygden.

Vi betalte kr. 50,- i entre for at komme ind, og med i prisen var en guided tur. Entreen var godt givet ud, da guiden på en god og underholdende måde fortalte om Nordboernes tid og levevis.

Først blev der orienteret om kirken og dens anvendelse, herefter fortsatte man til langhuset. I langhuset fortalte guiden om livet, som Nordboerne havde levet, herunder beboelsesforhold, dyrehold, værktøjer jagtredskaber m.v.



På besøg i Langhuset, hvor guiden fortalte om Nordboerne





Guiden kunne virkelig fortælle om livet på Nordboernes tid





Da den guidede tur var slut, var der god tid til at se nærmere på området. Regnen var nu stoppet helt.

Vi blev delt i flere hold, og flere højdedrag i nærområdet blev besteget.

Jeg tog sammen med Jørgen og Susanne på en vandretur langs grusvejen mod Tasiusaq, der ligger på den anden side med udsigt ud over den indre del af Bredefjorden - en skøn tur, på trods af en noget kuperet rute. Men den kunne bruges som god træning til de vandreture, der ventede i de kommende dage.



Jørgen og Susanne, som jeg havde fornøjelsen at følges med  
Fra et højdedrag kunne vi se det indre af Bredefjorden







Qassiarsuk. Det ses tydeligt, at hovederhvervet er landbrug

Da vi kom retur, var bygdens lille Café åbnet, og der var tid til lidt kaffe og is. Vejret var nu klaret noget op, og det var fint at være udendørs.



Caféen var åbnet, så det var tid til en kop kaffe og kage



Ude over fjorden lå skyerne lavt og indeholdt regn!



Retur i Narsarsuaq med forsyninger

Et spændende besøg, hvor vi kom lidt tættere på Nordboerne, var slut. Aftensmaden blev atter indtaget i Hotellets cafeteria, hvor dagens tur blev drøftet.

Dagens vandretur: 9 km. med højeste punkt på 262 m og 304 højdemeter.

