Dag 4 - lørdag d. 10. august

Så var opholdet i Narsarsuaq ved at nå sin afslutning.

I dag skulle vi på en sejltur fra Narsarsuaq Havn til Qooroq Isfjord, hvor der ville være en flot udsigt over fjord og isbræ. Derefter skulle turen gå videre mod Narsaq, hvor vi skulle indkvarteres på Hotel Narsaq.



Kort over dagens tur – fra Narsarsuaq til Narsaq via Qooroq Isfjord

En ny dag var startet. På baggrund af gårdagens vejr, som havde været gråt, men gudskelov kun med lidt regn om formiddagen, var det temmelig spændende at se vejrsituationen her til morgen. I dag skulle vi på sejltur, hvor vejret ville have en del betydning.

Det var gudskelov klaret op, og solen kunne allerede ses på himlen. Dagen startede med den obligatoriske morgenmadsbuffet.



Morgenmadsbuffeten nydes inden dagens sejlads

Nu fulgte nogle hektiske timer. Kl. 10:00 skulle vi være ude af værelserne, og der skulle pakkes – nogle havde mere travit end andre.

Kl. 10.00 mødtes vi i hotellets lobby og var klar til afgang.

Da vi først skulle afhentes kl. 11:00 til havnen, havde vi lidt tid til overs. Vi kunne derfor aflægge et besøg i Narsarsuaq Arboret (forstbotanisk have). I Narsarsuaq begyndte man i 1976 at plante nogle hårdføre træarter. Disse kom hovedsagelig fra Rocky Mountains i USA. Det blev senere fulgt op med yderligere beplantning med træarter ra arktiske egne (særligt grantræer). Narsarsuaq Arboret blev indviet i august 2004 og omfatter ca. 150 hektarer med ca. 110 forskellige træarter.



Der blev også tid til at besøge Narsarsuaq Arboret (forstbotanisk have)





Så er der pakket - klar til afgang

Der var afgang fra Hotellet til aftalt tid, og vi blev kørt ned til havnen, hvor to hurtiggående motorbåde (Targa 37) både ventede på os - vi var klar til næste etape.

Ankommet til Narsarsuaq havn, hvor vi fortsætter rejsen ombord på to hurtiggående motorbåde





Bådene er klar. Der er trængt på bådebroen, mens bagagen bringes ombord

Bagagen kom ombord, humøret var højt, og snart efter var vi på vej i fuld fart (+30 knob).

Første stop var Qooroq Isjord, som ligger syd for Narsarsuaq. I bunden af Qoorog Isfjord findes en aktiv bræ. Al den is, som ligger i fjorden ved Narsarsuaq, kommer herfra.



I fuld fart på vej mod Qooroq Isfjord



Vi sejlede ind i fjorden, og koncentrationen af is blev større. Jo længere vi kom ind, des flere isskosser mødte vi. Bådførerne var yderst kompetente og sejlede i fuld fart forbi dem. Skosserne blev til isfjelde, og det varede ikke længe, før bræen kom til syne – et fantastisk skue.



Qooroq Isfjord med bræen i baggrunden

Pludselig var der så megen is, at bådene ikke kunne sejle længere ind mod bræen. Der var stadig langt derind. Motorerne blev stoppet, og vi drev nu roligt med strømmen. Det var nu tid til at nyde stilheden.

Jo tættere man kom bræen, jo tættere blev iskoncentrationen







Holdbillede: Jeanne, Claus, Stephan, Dorte, Lars, Jan, Johannes, Susanne, Vita og Finn Holdbillede: Lars, Lasse, Eric, Jørgen, Peter, Bodil, Henning, Hanne, Kim, Linda og Aase





En bådshage blev gjort klar, og snart efter var en klar isskosse kommet op på dækket. Isskossen blev hakket i mindre stykker og "isterningerne" var herefter klar til at komme i en lille drink.

Så var det tid at nyde en drink med den klingende lyd af tusind år gamle luftbobler, som sprang i glasset.





Der skåles med tusind årig gammel gletsjeris i drinksene

Klar himmel, solskin, vindstille og omgivet af is – hvad mere kan man forlange? Der blev fotograferet, og jeg havde også tid til at få dronen i luften og fik taget en video og billeder af bådene og bræen.

Her kunne vi have ligget endnu i lang tid, men vi havde en aftale med hotellet i Narsaq. Derfor var det nu tid til at fortsætte sejladsen ud af fjorden og videre mod Narsaq.

Vi sejlede sydover, men vi sejlede ikke sammen. Den båd, jeg var om bord på, sejlede ned langs den nordlige kyst og langs fåreholderstederne, mens den anden båd sejlede langs en modsatte kyst, idet de skulle forbi Itilleq for at hente en passager, som skulle med til Narsaq.



På vej mod Narsaq så vi flere store isfjelde. De skulle selvfølgelig fotograferes.



Der var god plads om læ (indenbords) under sejladsen mod Narsaq

Vi passerede under de højspændingsledninger, som forsyner Narsaq med strøm fra et vandkraftværk liggende længere væk. Snart efter så vi Narsaq, og bådene styrede mod landgangsbroen.

Vi ankom kl. 13:30 ankom, og bagagen blev hurtigt bragt i land. Der stod allerede nye passagerer klar, som skulle videre til Qaqortoq.



Så er vi ankommet Narsaq. Baggagen kom hurtigt i land, da båden skulle fortsætte mod Qaqortoq

Vi skulle opholde os i Narsaq i to nætter indkvarteret på Hotel Narsaq.

Vi ventede en stund på, at der kom nogen fra hotellet for at hente bagagen. Da de ikke umiddelbart var at se, var vi flere, som begyndte at gå op mod Hotellet – en frisk lille tur. Imens blev vores bagage hentet fra havnen.

Vi kom frem, fik udleveret nøgler og fik anbragt kufferter og tasker på værelset. Derefter samledes vi på hotellets terrasse, hvor vi nød den lokale bryg.

Vi aftalte hurtigt at spise middag samlet, dels for at gøre det nemt for både hotellet og os selv, og dels for at sikre, at vi fik maden på samme tid. Mens vi nød det gode vejr på terrassen, gennemgik vi menukortet ogbestilte den ønskede menu.



Velankommet nydes en kold øl eller en kop kaffe på Hotellets terrasse. Samtidig bestilles aftensmaden.



Narsaq - med havnepartiet til højre.



Narsaq - set fra den anden side af fjeldet

Eftermiddagen blev brugt på at trave byen rundt og tage nogle billeder, købe lidt ind og nyde det gode vejr.

Narsaq ligger på et temmelig fladt plateau lige nedenfor nogle forholdsvist høje forfjelde.

Under min tur rundt i byen kom jeg forbi et hus, hvor den grønlandske nationaldragt blev luftet ud.



Kl. blev 18:30, og det var tid til fælles middag. Hotellet havde sørget for plads til os alle ved et langt stort bord, og snart efter fik vi serveret de bestilte retter. Det havde været flot solskin hele dagen, hvorfor vi hurtigt blev enige om, at vi skulle tage ud til kysten og nyde solnedgangen, men... humøret under aftensmaden var højt, mens dagens oplevelser livligt blev drøftet og... tiden løb.



Middagen nydes med største velbehag



Pludselig var klokken blevet mange. I al hast blev middagen betalt, og turen gik i rask trav mod et udkigspunkt nord for byen med udsigt ud over Narsaq Sund en vandre-tur på godt 3 km. Vi nåede det. Solen skinnede flot ud over Narsaq Sund med mange smukke isfjelde. Snart efter forsvandt den blodrøde sol ned bag fjeldene i baggrunden – et magisk øjeblik.



Vi gjorde klar til at se solnedgangen



Den flotte solnedgang set ud over Narsaq Sund med isfjelde på fjorden

Vi var atter på vej retur mod hotellet, og en endnu en skøn dag fyldt med oplevelser, var ved at slutte - i morgen ventes flere.