## Dag 6 – mandag d. 12. august

Dagen startede med morgenmad på hotellet. Et blik ud af vinduet viste med al tydelighed, at vejret var slået om. Det skønne vejr med sol, blå himmel og svage vinde var blevet udskiftet med overskyet vejr og mere vind. Vejrudsigten lovede da også skyer med mulighed for regn og opfriskende vind.

Det var atter tid til at få pakket udstyret og gøre klar til afgang. Da vi først skulle sejle videre kl. 13:00, havde vi tid til at besøge det lokale bryggeri eller opleve første skoledag.

Nogle af deltagerne valgte at tage ned til skolen for at se på begivenhederne der. Arrangementet startede kl. 10:00. Første skoledag er en meget særlig dag i Grønland. Det var nogle meget stolte forældre, som var mødt frem med deres børn. Nogle af børnene var dog noget generte og havde behov for deres forældres støtte. Alle de nye elever mødte op i nationaldragt eller pænt tøj. Skoleinspektøren holdt tale, hvor børnene blev budt velkommen.



Første skoledag

Vi andre aftalte med hotel- og bryggeriejerne, at vi kunne få en rundvisning på bryggeriet kl. 11:00.

Bryggeriet lå i havneområdet, og kl. 11:00 var vi klar ved indgangen, hvor vi blev mødt af ejer Fridrik Magnusson. Vi blev vist rundt i produktionslokalerne og blev orienteret om fremstillingen af øl.



Bryggeriets prodoktionsapparat

Efter rundvisningen var der tid til prøvesmagning af nogle af de forskellige ølsorter, de remstiller, bl.a. Doppelbock (lager) og Kölch (ale).



Prøvesmagning af bryggeriets forskellige øl

Det var spændende at få oplyst, hvordan fremstillingen finder sted, men også at få noget at vide om de udfordringer et lille bryggeri har i Grønland.

Derefter skulle vi tilbage til hotellet for at klargøre til afgang. Bilen fyldtes med vores bagage, som blev kørt ned til havnen.

Så er det tid til at tage afsked med hotellet. Bilen fyldes med vores bagage



Programmet for eftermiddagen var sejlads til - og besøg ved Hvalsø Kirkeruin.

Under sejladsen passeredes Qaqortoq (Julianehåb).

Efter besøget ved kirkeruinen skulle vi sejle retur til Qaqortoq, hvor vi skulle indkvarteres i to nætter på Siniffik-in.

Siniffik-in er et vandrerhjem med en god beliggenhed i centrum.

Kl. 12:45 var alle ombord på de to både, og snart var vi på vej til Hvalsø Kirkeruin.

Kort over dagens sejlads





Så er vi afgået Narsaq på vej med Hvalsø Kirkeruin



Sejlturen mod Qaqortoq forløb fint trods tiltagende vind. Da vi passerede byen, kunne vi se, at den havde fået besøg af krydstogtskibet "ROALD AMUNDSEN".



Krydstogtsskibet "ROALD AMUNDSEN" ligger gående uden for Qaqortoq

Qaqortoq bliver ofte anvendt af forskellige krydstogtselskaber, da byen ligger på vejen mellem Europa og Amerika.

Vi fortsatte sejladsen mod Hvalsø Kirkeruin, og lige så snart vi var kommet fri af pynten ved Qaqortoq, tog vinden til i styrke. Der kom hvide toppe på bølgerne, og vandet slog ind over bådene.

Bådene fortsatte sejladsen, men skipperen på båden, jeg sejlede med, var meget skeptisk vedr. anløb.

Vi kunne høre, at de to skippere over radioen drøftede situationen, hvorvidt det var muligt at lægge til ved anløbsbroen.

De besluttede sig heldigvis for at give det et forsøg. Den første båd nærmede sig forsigtigt, og bl.a. grundet skipperens store erfaring, lykkedes det at lægge til ved kajanlægget. Den anden båd fulgte snart efter.







Begge både til kaj ved Hvalsø Kirkeruin. Bemærk flag og vimpler

Historien om Hvalsø Kirkeruin:

Det var ifølge beretningerne Erik den Rødes fætter Thorkel Farserk, som tog landområdet ved Hvalsey i besiddelse. Thorkel var én af de mænd, der fulgte med Erik til Grønland i år 985, og han døde sikkert selv som hedning og er nok blevet begravet et sted i nærheden af sin gård ved Hvalsey. Kristendommen kom til Grønland omkring år 1000, og herefter begyndte kirkebyggeriet.

Den nuværende kirkeruin ved Hvalsey er imidlertid slet ikke så gammel, men fra engang i 1300-tallet. Kirkeruinen er med sine høje stenmure den bedst bevarede bygning i Grønland fra nordboperioden. Den er 16 m lang og 8 m bred. Murene er 1,5 m tykke og op til 6 m høje. Vest for kirken findes ruinrester af et stort boligkompleks med stalde og festsal til de mange besøgende.



Stien følges op mod ruinerne



På vej mod Hvalsø Kirkeruin

Vi havde ca. en time til at udforske ruinerne. En lille sti førte derop. Her var det muligt på tæt hold at opleve dette solide bygningsværk. Der gik også en sti videre hen til de øvrige bygninger, og man kunne vandre op til et højdedrag, hvorfra der var en flot udsigt ud over ruinerne og området.

Hvalsø Kirkeruin set indefra. Bemærk de tykke mure







Hvalsø Kirkeruin set fra højdedraget



De øvrige ruiner lige vest for kirkeruinen

Der fandtes flere informations skilte, som oplyste om ruinerne og deres anvendelse.

Desværre blæste for meget til at få dronen i luften.



Efter et spændende besøg var det nu tid at sejle retur til Qaqortoq. Vinden var kraftig, og der var også nogen bølgegang, så der var ingen, som havde behov for at være udendørs under sejladsen.



Vi oplevede en del vind og bølger under sejladsen til Qaqortoq

Vi anløb Qaqortoq kl. 16:30, og vi fik al bagagen i land. Jeg kontaktede overnatningsstedet for at oplyse dem om, at vi var ankommet. De var lidt optagne og kunne ikke hente os, så vi bestilte nogle taxaer. Da jeg havde et udmærket kendskab til Qaqortoq, gik jeg i forvejen for at drøfte detaljer med vandrerhjemmet.

Jeg blev modtaget af ejeren, Heidi, og fik udleveret nøglerne til vore værelser. Til vandrerhjemmet hørte også en lille café, Heidi-mut (Hos Heidi). De havde mulighed for at lave aftensmad til os, men deres faciliteter var yderst begrænsede, hvorfor jeg aftalte, at vi kunne vælge mellem to retter.

Da alle var ankommet, blev der udleveret nøgler, og snart var vi alle indkvarteret. Der var ikke bad på værelserne, men der var tre toilet-/badeværelser til fælles brug. Vi havde besatte næsten alle værelser.

Vandrerhjemmet var under udvidelse, og særligt et rum endnu ikke var færdigt. Der manglede dør, lys og møblement (herunder seng). Der blev arbejdet ihærdigt for at få værelset beboeligt, og Lars og Vita, som havde fået rummet tildelt, hjalp til med at få samlet bl.a. sengen.

Samtidig viste det sig, at Aase, som skulle have et enkeltværelse, skulle dele værelse med en totalt ukendt mandsperson. Hvad der var gået galt, er fortsat uklart, men det blev arrangeret, at hun fik en opredning hos Stephan og Dorte. Det lykkedes til sidst alle at få et sted at sove.

Vi mødtes herefter i Caféen til en kop kaffe eller en kold øl, da Heidi gerne ville introducere vandrerhjemmet samt Qaqortoq.

Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor Heidi fortalte vidt og bredt om mange ting om livet m.v. Hun havde lavet nogle digte, som hun med stor indlevelse videreformidlede på grønlandsk og senere oversatte til dansk. En god ven af huset, Karl Lynge, kom forbi og fortalte også nogle historier. Han ville komme igen om aftenen og underholde med sang og harmonikaspil. Det blev nogle spændende og yderst underholdende timer.



Indehaveren Heidi byder velkommen og underholder med historier og digte

Karl Lynge fortalte også historier og ville komme og underholde på harmonika om aftenen





Jeg kunne høre, at vinden tog til, så jeg var noget betænkelig, hvorvidt næste dags sejlads til de varme kilder ville kunne gennemføres. Jeg tog kontakt til Jacky (Blue Ice) for at høre hans vurdering af vejrforholdene. Han kunne oplyse, at der var lovet storm i Narsarsuaq, men at vinden skulle aftage dagen efter. Vi aftalte at afvente situationen og tales ved næste morgen.

Så var det blevet tid til at få noget at spise. Vi fik arrangeret det således, at vi kunne sidde ved et langt fælles bord. Vi fik serveret udmærket mad, og til dessert var det muligt at bestille Grønlandsk kaffe. Servering af Grønlandsk kaffe (kaffe, Kahlua, whisky og Grand Marnier) er et show i sig selv, da dette skal gøres på en speciel måde.

Efter middagen kom Karl og underholdt på harmonika.



Der bliver lavet Grønlandsk kaffe

Det havde været hyggeligt med fællesspisning, hvorfor vi efter middagen spurgte kokken om muligheden for at få Grønlandsk mad til middag dagen efter. Vi blev enige om kartoffelmos og rensdyrgryde.



Karl Lynge (ved vinduet) underholder med historier og musik

Endnu en oplevelsesrig og hyggelig dag var ved at være til ende.

Vi gik til køjs med en usikkerhed omkring morgendagens vejr og en eventuel aflysning af udflugten til de varme kilder.