Dag 14 - tirsdag d. 20. august

Alle stod tidligt op for at fortsætte med pakning af udstyr og grej m.v.

Vejret var blevet skønt med strålende blå himmel, og solen skinnede allerede over området.

Det var tid til at nyde de sidste timer i Grønnedal.

Pludselig kunne vi se tågen komme væltende ind ude fra Arsukfjorden, og snart var hele området dækket med tåge, men kun i kort tid, for lige så pludseligt som tågen kom, lige så pludseligt var den væk igen.



Kûgnâit-fjeldet med tågen liggende foran i et lavt bælte

Det var tid til at få dronen i luften og få taget de sidste billeder af Grønnedal.









Stationsområdet med Officersmessen i forgrunden

Selv om vi i løbet af vores tid i Grønnedal, havde gået rundt og set de ændringer, som er foretaget gennem årene, så giver dronebillederne trods alt et andet illede af området.

Ved fjernelsen af beboelsesområdet "Halv Tolv" og "Bjørnesogn", har man samtidig fjernet en vigtig del af Grønnedals historie. Men boligerne havde ligesom anden bygningsmasse taget stor skade af, at stå tomme og udden opsyn i 3 år.

Gymnastiksalen og området hvor vi holdt til. Stationsvagterne holdt til i den røde bygning bagerst i billedet



Kl. 10:00 var Knud klar til at sejle første hold til Arsuk, og ikke så længe efter var det så vores tur til at tage afsked med Grønnedal.

Det havde været seks dage med helt fantastiske oplevelser.

Knud ankom kl. 12:00, og vi fik sagt farvel til Jens og Brian. De to stationsvagter havde været yderst imødekommende og været med til at gøre opholdet til en succes - en stor tak til dem begge.



Der tages afsked med stationsvagterne Brian og Jens

Kort tid efter passerede vi havnemolen, og Knud satte fart på båden. Kommunekomplekset blev passeret, og det sidste billede af "stationen" blev taget.







På vej gennem Karsakken. Kûgnâit-fjeldet ses til højre

Snart var Grønnedal ude af syne - en mærkelig fornemmelse. Vi fortsatte forbi Ivittuut og igennem den smalle passage "Karsakken". Kûngnâit-bugten og den velkendte top var næste mål, inden vi ankom til Arsuk.

I Arsuk var det tid til at tage afsked med Knud. Han havde været en uvurderlig hjælp i forbindelse med sejladser til og fra Arsuk og havde ligeledes været yderst fleksibel ved gennemførelsen af sejlturene ind til bræen. Også en stor tak til ham.

Efter en lille kamp op ad trapperne kom vi frem til "det lilla hus". Resten af dagen blev brugt på en tur rundt i byen, hvor vi besøgte kirken og butikken. Hvor var det skønt at nyde en is med udsigt over havneområdet.







Tilbage ved huset nød vi solen. Pludselig kom to harer til syne. De var meget nysgerrige, og vi fik taget nogle fine billeder.

Dronen kom også i luften og tog lidt video og billeder.











Arsuk set fra havet

"Det røde hus", hvor de andre var indkvarteret



Arsuk kirke





Aftenskafning i "Det lilla hus". Der var ikke megen plads

Aftenen nærmede sig, og det var tid til aftensmad. Alle rester skulle spises op, så menuen var meget varieret, og selvom pladsen i huset var noget trang, blev maden indtaget med største velbehag.

Alle gik til køjs (sovepose) forholdsvis tidligt, for vi skulle trods alt tidligt op.