

Dag 16 – torsdag d. 17. august

Et hurtigt kig ud af vinduet viste det smukkeste vejr. Der var således ingen fare for, at flyet ikke kunne lande.

Alle var ret tidligt oppe, og morgenmaden blev indtaget i hotellets restaurant.



Morgenmaden nydes inden hjemrejsen





Herefter blev den nødvendige pakning af bagage gennemført og vi kunne checke ud af hotellet.

Højt humør inden udcheckningen fra hotellet





Samlet afgang mod museet

Inden bagagen blev kørt til lufthavnen, var der rig lejlighed til at besøge Narsarsuaq museum.

Her bliver Narsarsuaqs historie fortalt med plancher og diverse materiel – lige fra amerikanernes tid og frem til i dag.

Indgangen til Narsarsuaq museum





En af de mange udstillinger som museet har

Under amerikanernes tid var det en stor base med mange bygninger. Mange af disse findes ikke mere. Selve lufthavnen havde også en anden og vigtig funktion end i dag. Der findes tillige med en større fortælling om grønlandsskibet "HANS HEDTOFT" s forlis i 1957. Museet er helt klart et besøg værd.

Tilbage på hotellet hvor vi venter på transport til lufthavnen





Check-in i lufthavnen

Vi så flyet lande og gjorde klar til sidste etape.



Så er vi på vej ud til flyet for sidste etape af Gensynsrejsen

Kl. 15:00 lettede vi fra Narsarsuaq med kurs mod København. Vejret var pænt, men i modsætning til opturen fik vi grundet skydække ikke et glimt af Grønlands østkyst. Dette var farvel til Grønland - for denne gang.



Nu er vi lettet fra Narsarsuaq og på vej til Danmark

Vi landede kl. 23:15 lokal tid i København.

Her var det tid til at tage afsked med hinanden. Det var som at tage afsked med familie. Vi havde nu været sammen i 16 dage og havde oplevet hinanden på tæt hold, og nu spredtes vi for alle vinde.

Det var en gensynsrejse, jeg altid vil huske!